

1 Bây giờ tôi sẽ xem xét đến một từ nhiều người sử dụng nhưng hầu hết chưa thật sự hiểu đó là từ: “yêu”.
 2 Tình yêu thật không ích kỷ. Tình yêu mà nhiều người nghĩ đến thực chất chỉ là sự thèm muốn ích kỷ. Và
 3 trong bài học này tôi sẽ xem xét yêu thương thật sự có ý nghĩa như thế nào khi nhìn vào cuộc đời của Chúa
 4 Cứu Thế Jêsus.

5
 6 Khi nghĩ về sự thánh khiết, nhiều người nghĩ sự thánh khiết thật khô khan, cứng nhắc theo lối tôn
 7 giáo...đáng ghét, ngặt nghèo và nghiêm khắc. Nhưng Chúa Jêsus không thể hiện sự thánh khiết kiểu như
 8 thế. Đức Chúa Trời là Đáng thánh khiết. Nhưng Kinh thánh nói Đức Chúa Trời cũng còn là Đáng yêu
 9 thương nữa. Sự thánh khiết thật sự là tình yêu thương hoàn hảo. Nếu tôi có sự thánh khiết mà không có tình
 10 yêu thương thì đó không phải là sự thánh khiết mà Chúa Jêsus có. Với người Pha-ri-si thì cái đó gọi là sự
 11 thánh khiết. Nó chỉ là con người tự bản thân cố gắng để được coi là công chính. Có thể đó là một cuộc sống
 12 có kỷ luật, có thể tôi trả đầy đủ thuế, cầu nguyện và đọc Kinh thánh thường xuyên, dâng hiến cho hội thánh
 13 đầy đủ...và làm rất nhiều điều khác nhưng tôi chỉ giống như một bộ xương khô mà không thể thu hút ai đến
 14 gần mình được.

15
 16 Con người không bị một bộ xương khô thu hút. Giả sử tôi bước xuống đường vào buổi đêm và thấy một bộ
 17 xương đang tiến lại gần mình...chỉ là một bộ xương...cái đầu lâu với bộ xương tiến lại từ một hướng khác.
 18 Tôi sẽ làm gì vào lúc đó? Liệu tôi có cảm giác muốn chạy đến và ôm bộ xương đó không? Hay tôi sẽ quay
 19 đầu bỏ chạy?

20
 21 Những người Pha-ri-si là như vậy. Mọi người cảm thấy muôn xa lánh họ. Và thật không may là có nhiều
 22 người đi theo Chúa Jêsus nhưng tự mình cố gắng để được coi là công chính. Họ nói họ thánh khiết nhưng
 23 người khác thì lánh xa họ. Còn Chúa Jêsus thì không như thế.

24
 25 Đúng! Chúng ta cần trở nên thánh khiết. Chúng ta cần có chân lý. Nhưng Kinh thánh trong sách Giăng 1:14
 26 nói rằng vinh quang của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Chúa Jêsus là Đáng đầy ân điển và chân lý. Ở Ngài
 27 có một sự quân bình. Hãy xem xét thân thể, thân thể tôi cần có xương hay không? Nếu tôi không có xương
 28 thì không thể nào đứng được. Tôi cũng sẽ không thể ngồi. Thân thể tôi sẽ xẹp xuống như một con súra không
 29 xương. Tương tự trong vấn đề thuộc linh một số người cũng như vậy.

30
 31 Chắc chắn có xương cũng có những bất lợi nhất định. Ví dụ, tôi không thể luồn vào một khe hẹp nhưng một
 32 con súra có thể luồn qua bất kỳ thứ gì. Nó chỉ cần dẹt lại bởi vì không có xương bên trong nên cứ thế lách
 33 qua bất kỳ khe hẹp nào. Giống như miếng bọt biển, một miếng bọt biển có thể ép vào bất kỳ thứ gì có kẽ
 34 hở...bất kỳ hình dạng gì, bất kỳ kích thước gì. Nhưng tôi không thể làm thế nếu có xương.

35
 36 Một số người trong vấn đề thuộc linh cũng giống những con súra...họ thỏa hiệp. Họ không có lòng tin quyết.
 37 Họ không dám đứng lên vì chân lý. Họ không đứng lên vì sự thánh khiết. Họ giống những người không
 38 xương. Chắc chắn đó không phải là ý muốn của Chúa. Nhưng trái lại nếu tôi chỉ có xương thì tôi sẽ giống
 39 một bộ xương. Tôi sẽ khiến mọi người sợ hãi chạy mất. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho tôi một thân thể tuyệt
 40 vời. Điều gì khiến thân thể thật thu hút? Xương được phủ bên ngoài bởi thịt.

41
 42 Khi tôi nói ai đó đẹp trai hay xinh gái thì điều đó có nghĩa gì? Tôi không có ý xương họ đẹp. Nếu tôi bỏ
 43 phần thịt đi thì phần xương cũng xấu hệt như người xấu nhất trên thế giới. Chính phần thịt phủ trên xương
 44 khiến cho ai đó trông hấp dẫn. Tương tự trong đời sống thuộc linh. Sẽ không chỉ có lẽ thật mà còn có ân
 45 điển che phủ trên lẽ thật khiến lời nói chúng ta trở nên thu hút. Nó bao gồm cả tình yêu thương và sự thánh
 46 khiết. Đức Chúa Trời là sự sáng và là Đáng yêu thương. Hai điều này không tách rời nhau. Sự thánh khiết
 47 thật sự tràn đầy tình yêu thương. Tình yêu thật tình khiết đến hoàn hảo. Vì thế trong ý nghĩa như vậy thì
 48 chúng không khác biệt. Khi mọi người nói họ có tình yêu bao la với tất cả mọi người nhưng không sống
 49 công chính và trong sạch thì nó không phải là tình yêu từ Chúa. Đó chỉ là thứ tình cảm mờ nhạt. Còn với
 50 những người tuyên bố mình vô cùng thánh khiết nhưng họ lại không có tình yêu thương và lòng thương xót
 51 với mọi người thì họ chỉ giống như những người Pha-ri-si.

53 Còn với Chúa Jêsus thì sao? Ngài không như một bộ xương. Ngài cũng không giống như một con súra. Ở
 54 Ngài chúa đầy sự thật. Ngài dám đứng lên bảo vệ những gì Điều luật của Đức Chúa Trời công bố hơn cả
 55 cách những người Pha-ri-si làm. Nhưng Ngài cũng không chỉ có xương. Xương cần phải có thịt phủ trên
 56 như Chúa đã định sẵn cho loài người. Và đây chính là sự quân bình Đức Chúa Trời muốn tôi có. Không phải
 57 để khiến tôi trở nên như một bộ xương...một người tin Chúa nhưng lại xua người khác xa khỏi mình. Nhưng
 58 Đức Chúa Trời cũng không muốn tôi trở nên như một con súra, không có lập trường, thỏa hiệp và có thể vừa
 59 vào bất kỳ khe nhỏ nào. Không, Chúa cũng không muốn điều như thế. Tôi đọc được trong Kinh thánh rằng
 60 Chúa Jêsus nói sự thật, nhưng Ngài nói trong tình yêu thương. Lời của Ngài có thâm quyền nhưng cũng đầy
 61 ân huệ. Khi Kinh thánh nói Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Kinh thánh không hàm ý rằng Ngài chỉ hành
 62 động cách nhẹ nhàng triều mến.

63 Một người có thể hành động cách nhẹ nhàng mà không có tình yêu trong lòng. Có thể đó chỉ là hành động
 64 bên ngoài để gây ấn tượng cho người khác thôi. Chúa Jêsus không phải người đi khắp nơi để thể hiện hành
 65 động yêu thương. Chúng ta có thể bắt chước ai đó và thể hiện hành động yêu thương. Chúng ta có thể giúp
 66 đỡ người nghèo và làm việc thiện. Nhưng tình yêu của Chúa Jêsus xuất phát từ sâu thẳm trong tâm lòng
 67 Chúa. Cũng giống như sự thánh khiết và sự hạ mình thì nó cũng có thể được khoác lấy với vẻ ngoài như
 68 thật, nhưng thực chất thì nó chỉ là chiếc áo mà một người mặc lấy hoặc cởi ra. Còn Chúa Jêsus nói những
 69 người tin Ngài thì từ bên trong lòng người đó sẽ có sông nước hằng sống tuôn chảy. Người được đầy dẫy
 70 Đức Thánh Linh là người từ sâu thẳm nhất trong lòng mình có sự khiêm nhường, thánh khiết và yêu thương
 71 tuôn chảy ra.

72 Khi tôi làm gì đó, những tư tưởng và thái độ của tôi với một người hay nhiều người khác thì đều để lại một
 73 thứ mùi nào đó, vì trong cuộc sống tôi có một thứ mùi và những người khác có thể phát hiện ra nó. Những
 74 lời nói và hành động yêu thương không có giá trị gì nếu tư tưởng và thái độ của tôi về người khác bốc mùi
 75 chỉ trích và ích kỷ. Kinh thánh nói trong Thi thiêng 51 câu 6: "Ngài muốn sự chân thật noi bùi trong cũng như
 76 nơi sâu kín của lòng tôi." Ngài muốn tình yêu thương tuôn ra từ trong lòng tôi. Với Chúa Jêsus là như vậy.
 77 Vì thế khi tôi nhìn vào cuộc đời Chúa Jêsus, tôi có thể thấy những gì Đức Thánh Linh muốn tạo thành trong
 78 cuộc sống của tôi.

79 Nếu tôi yêu một người thì trước tiên tôi sẽ trân trọng người đó. Chúa Jêsus coi tất cả mọi người đều có giá
 80 trị rất cao. Bất chấp người đó có văn hóa hay thông minh hay tài giỏi và giàu có ra sao. Rất dễ để sa vào việc
 81 đánh giá giá trị một con người dựa trên văn hóa, sự thông minh hay giàu có của một người. Nhưng một
 82 người tin kính Chúa thì trân trọng tất cả mọi người...dù một người ăn mặc đẹp hay có là người ăn xin. Kinh
 83 thánh nói trong sách Gia-cơ 3 rằng tất cả mọi người đều được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời.
 84 Đoạn Kinh thánh đó còn nói tiếp về cách sử dụng miệng lưỡi của chúng ta. Kinh thánh nói trong câu 9 rằng:
 85 "con người được tạo nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời." Một người ăn xin với quần áo xô xác, thiếu
 86 văn hóa và dốt nát thì sao. Liệu người đó có được tạo nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời không? Nếu
 87 người đó đúng là được tạo nên theo ảnh tượng của Chúa thì tôi sẽ trân trọng người đó.

88 Chúa Jêsus tôn trọng tất cả mọi người. Ngài không phân biệt giữa người giàu và người nghèo...người học
 89 cao hay thấp học...người có văn hóa hay không có văn hóa...hay thậm chí giữa người công chính và kẻ
 90 phạm tội. Ngài trân trọng giá trị của tất cả mọi người bởi vì tất cả mọi người đều được dựng nên theo ảnh
 91 tượng của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người đều được Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài đến để chép cho tất
 92 cả mọi người. Tôi có thể nghĩ rằng khi tôi bắt đầu yêu thương những anh em cùng niềm tin với mình tại hội
 93 thánh địa phương thì điều đó cũng là điều tuyệt vời lắm rồi. Đúng là như thế nhưng Chúa Jêsus còn yêu tất
 94 cả mọi người. Tôi có nghĩ liệu Ngài chỉ chữa lành cho những người bệnh tin Ngài để được cứu khỏi tội lỗi
 95 mình hay không? Không, Ngài chữa lành cho nhiều người bệnh dù họ không hứng thú tiếp nhận bất kỳ thứ
 96 gì khác từ Ngài. Sự tốt lành của Ngài là như thế. Chúa Jêsus không bao giờ khinh bất kỳ ai bởi vì họ nghèo
 97 hay dốt nát hay xấu xí. Không, Chúa Jêsus từng nói rằng cả thế giới còn không giá trị bằng một linh hồn con
 98 người. Ngài coi giá trị của con người đến như vậy. Như khi tôi đặt tất cả...đất, nhà, xe, tài khoản ngân hàng,
 99 vàng hay bất kỳ thứ gì tôi có. Với Chúa Jêsus một linh hồn con người còn đáng giá hơn tất cả những điều đó
 100 gộp lại với nhau. Ngài nói linh hồn một người còn giá trị hơn cả thế giới. Và đó là lý do vì sao Ngài vui
 101 thích với từng con người. Ngài trân trọng họ. Ngài nhìn những con người đó như những người bị Satan cầm
 102 103 104 105

buộc, lừa dối...Ngài mong muốn họ được mang trở lại với ánh sáng và được giải phóng. Và tình yêu của Ngài với mọi người lớn tới mức Ngài sẵn lòng trả cái giá cao nhất là chết để giải phóng họ khỏi sự ràng buộc của tội lỗi trên đời sống họ. Bởi vì Ngài sẵn lòng chết cho con người để cứu họ khỏi tội lỗi mà Ngài có quyền giảng chống lại tội lỗi một cách cương quyết. Chúa Jêsus có lần quay lại nói với những người Pha-ri-si: “Các ngươi là dòng dõi rắn độc.” Liệu tôi có thể nói như thế với những người sùng đạo theo kiểu như thế không dù họ không tệ như những người Pha-ri-si? Ô, tôi vẫn có thể nói thế nếu tôi yêu họ đến mức sẵn sàng chết cho họ. Còn nếu không thì tôi không có quyền. Đứng lên hiên ngang nói như vậy thì rất dễ. Bất kỳ một kẻ dại dột nào cũng có thể đứng lên và nói những lời như thế. Nhưng để nói điều đó trong tinh thần như của Chúa Cứu Thế thì đó là chuyện hoàn toàn khác. Hãy nhớ rằng Ngài sẵn sàng chết để cứu họ khỏi tội của họ. Vì vì thế Ngài có quyền để sử dụng những lời lẽ mạnh như vậy. Tôi không có quyền giảng chống lại tội lỗi nếu tôi không sẵn lòng làm bất kỳ điều gì để cứu người khác khỏi tội lỗi của họ.

Nói sự thật trong tình yêu thương có ý nghĩa như thế. Để nói sự thật thì dễ, ai cũng có thể làm vậy. Một số người nghĩ: “Tôi là một tiên tri. Tôi sẽ nói sự thật.” Nhưng hãy trở nên giống Chúa Jêsus, tôi phải làm điều đó trong tình yêu thương. Và vì thế hãy nhìn cẩn thận vào cuộc sống của Chúa Jêsus và thấy tình yêu xuất phát từ tấm lòng của Ngài như thế nào và hãy cầu xin Đức Thánh Linh làm đầy dẫy tấm lòng tôi với tình yêu tương tự.