

1 Trong bài học này tôi sẽ tiếp tục xem xét chiếc chìa khóa tuyệt vời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi để xua
2 đuổi ma quỷ...để xây một cái ngôi cho Chúa trong lòng tôi và trong gia đình tôi...chiếc chìa khóa của sự
3 ngợi khen Đức Chúa Trời.

4
5 Trong sách Khải huyền, cuốn sách cuối cùng của Kinh thánh có nhiều trải nghiệm của Thiên đàng được ban
6 cho dân của Chúa nhiều hơn bất kỳ cuốn sách nào trong Kinh thánh. Điều đáng buồn là nhiều người tin
7 Chúa biết ít thậm chí không biết chút nào về sách Khải huyền. Ma quỷ không muốn bạn đọc cuốn sách này
8 vì trong sách Khải huyền, tôi đọc thấy định mệnh cuối cùng của ma quỷ...bị quăng xuống Hồ Lửa...và ma
9 quỷ không muốn tôi đọc về thất bại và việc nó bị quăng xuống. Vì thế, hãy đọc và suy ngẫm sách Khải
10 huyền.

11
12 Trong sách Khải huyền có rất nhiều con số 7. Sách nói về 7 ngọn đèn, 7 tiếng sấm, 7 tiếng kèn và rất nhiều
13 thứ khác và một trong những con số 7 không nói đến nhưng ẩn chứa nếu đọc xuyên suốt cuốn sách đó là: 7
14 trải nghiệm của Thiên đàng. Nếu tôi đủ kiên nhẫn để suy ngẫm về 7 trải nghiệm của Thiên đàng, tôi sẽ thấy
15 tất cả những nơi này đều có sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Nói ngắn gọn, trong sách Khải huyền 4:8-11...4
16 câu cuối cùng của chương 4 tôi thấy họ đang ngợi khen Đức Chúa Trời: “Ngài thật xứng đáng”...họ quăng
17 mũ miện trước Ngài. Và sau đó trong chương 5: 8-14 chúng ta thấy các trưởng lão và các con sinh vật cùng
18 các thiên sứ kêu tiếng lớn...để ý rằng họ không nói nhẹ nhàng...họ ngợi khen Đức Chúa Trời và ngợi khen
19 Chúa Jêsus Christ – Chiên Con Đức Chúa Trời. Sau đó tôi thấy một ví dụ khác trong chương 7: 9-12. Tại
20 đây đám đông người đã được tái sinh, được tẩy sạch bởi huyết của Chúa Jêsus Christ và đang đứng trước
21 ngôi. Câu này nói: “Họ kêu với tiếng lớn, tới Ngài là Đấng ngự trên ngôi”...nói rằng sự cứu chuộc của họ
22 đến từ Đức Chúa Trời...và tất cả các thiên sứ cùng hòa chung với họ. Họ sấp mình xuống trước ngôi và thờ
23 phượng Đức Chúa Trời: “Amen. Phước hạnh, vinh quang, khôn ngoan, biết ơn, tôn kính và quyền uy thuộc
24 Đức Chúa Trời.” Rồi sau đó là cảnh trạng thứ tư của Thiên đàng tôi thấy trong chương 11 câu 15-18. Tại đây
25 tôi thấy tiếng lớn tại Thiên đàng lại lần nữa: “Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng
26 Cứu Thế của Ngài.” Và họ dâng lời tạ ơn Chúa vì: “vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì.” Sau
27 đó tôi thấy hình ảnh thứ năm trong chương 14 câu 1-4. Tôi thấy 144.000 người đứng cùng với Chiên Con
28 trên núi Si-ôn...hát một bài hát mới. Và sau đó là đến hình ảnh thứ sáu...chương 16 câu 1-4, tại đó tôi thấy
29 một biển pha lê và những người đã chiến thắng đứng cùng với đàn hạc của Đức Chúa Trời...họ hát Bài ca
30 của Môi-se và của Chiên Con rằng: “Lớn lao và kỳ diệu thay là công việc của Ngài, ôi Chúa.” Rồi trải
31 nghiệm cuối cùng của Thiên đàng nằm trong chương 19 câu 1-6...có một tiếng lớn của đám đông người nói:
32 “Ha-lê-lu-ja...sự cứu rỗi, vinh quang và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Ba-by-lôn đã chịu
33 đoán xét.” Và lần thứ hai họ nói: “Ha-lê-lu-ja”...và nói tiếp: “Chúc tụng Chúa chúng ta.” Câu này
34 nói...tiếng của đám đông lớn giống như tiếng nước lớn và tiếng của sấm.

35
36 Bây giờ tôi đã có chút gì về bức tranh của Thiên đàng hay chưa? Thiên đàng tiếng như thế nào? Giống như
37 sấm...sự ngợi khen...chẳng có thiên sứ nào trên trời ngòai thất vọng, rầu rĩ hay phàn nàn về cái gì đó hay sợ
38 hãi về điều gì đó, hay tự hỏi cái gì sẽ tiếp tục xảy đến đây...không...không một ai sợ hãi. Họ ngợi khen Đức
39 Chúa Trời với hết cả tấm lòng vì biết rằng Đức Chúa Trời ngự trên ngôi. Họ ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự
40 tể trị của Ngài...sự thánh khiết...sự đoán xét Ngài. Không có cái mặt thiên sứ nào dài ngoằng, rầu rĩ ở bất
41 kỳ chỗ nào trên thiên đàng. Tôi sẽ chỉ thấy những thứ đó trong Địa ngục, chứ không phải Thiên đàng. Và tôi
42 càng rầu rĩ và ủ rũ thì tôi sẽ càng mang Địa ngục đến cuộc sống của mình. Khi tôi càng vui mừng hạnh phúc,
43 nhận thức rằng Đức Chúa Trời ngự trên ngôi trong lòng tôi...trong gia đình tôi...trong hội thánh và trong
44 Thiên đàng thì tôi sẽ càng mang tinh thần của Thiên đàng bước vào cuộc đời của mình.

45
46 Vì thế tôi thấy hết lần này đến lần khác những trải nghiệm như thế của Thiên đàng, mọi người reo lớn tiếng:
47 “Ha-lê-lu-ja” và “Amen.” Đó là lời ngợi khen đầy ý nghĩa vì họ thờ phượng Chúa trong vẻ đẹp của sự thánh
48 khiết.

49
50 Giờ khi Đức Thánh Linh từ Thiên đàng bước vào trong lòng tôi để sinh ra trong tôi bầu không khí của Thiên
51 đàng. Ngài đã bước vào gia đình tôi để sinh ra bầu không khí của Thiên đàng trong gia đình tôi. Ngài đã
52 bước vào hội thánh để sinh ra bầu không khí của Thiên đàng trong hội thánh của tôi. Nó sẽ như thế nào? Nó
53 cần phải là bầu không khí của sự ngợi khen. Có thể tôi nghĩ rằng khi lên thiên đàng tôi sẽ bắt đầu ngợi khen

54 Chúa. Ồ, vậy thì Đức Thánh Linh đến làm gì? Ngài đã đến để chuẩn bị cho tôi trước khi vào Thiên đàng.
55 Ngài đã đến để dạy tôi ngôn ngữ của Thiên đàng trước khi tôi vào đó.

56
57 Ví dụ, nếu tôi đã quyết định di trú vào nước Pháp và sống tại Pháp cho đến cuối đời thì tôi sẽ làm gì trước
58 khi đến Pháp? Một điều chắc chắn tôi phải làm là học tiếng Pháp... học ngôn ngữ của nước Pháp. Tôi sẽ
59 không đợi đến khi tới đó thì mới bắt đầu học. Tôi hẳn sẽ muốn học nó trước khi đến nơi. Vậy tôi có biết
60 ngôn ngữ của Thiên đàng là gì không? Đó là ngôn ngữ của sự ngợi khen. Với tôi học nó ngay bây giờ trước
61 khi đến Thiên đàng là rất tốt. Đó là ngôn ngữ không có cầu nài, phàn nàn, lảm bảm về bất kỳ điều gì. Đó là
62 ngôn ngữ luôn luôn ngợi khen. Hãy học ngôn ngữ này trước khi đi. Tôi đọc trong sách Khải huyền chương
63 14 rằng tại đó có 144.000 người hát một bài ca mới trước ngai và không có ai khác có thể học bài hát đó
64 ngoại trừ những người này, những người đã học khi còn ở trên đất. Vậy 144.000 người này hát gì? Chúng ta
65 thấy trong Khải huyền chương 4 và 5 rằng bài hát mới là bài hát ngợi khen Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế
66 Jêsus. Khi ấy thì bài hát nào là bài hát cũ? Bài hát cũ là bài hát mà mọi người đều hát trên đất... bài ca lảm
67 bảm... phàn nàn về người này hoàn cảnh kia... 1 câu... 2 câu... đến câu thứ 3... thì đều giống hệt nhau. Có ai
68 đó hay người nào đó đã làm gì đó... hay ai đó đã làm gì sai. Ngày nào cũng thế đều ca một bài ca hệt như
69 vậy, câu này hết câu kia. Nó chỉ có một đề tài như thế. Tất cả mọi thứ đều sai và người này xấu, người kia
70 cũng xấu... và hoàn cảnh thật tệ... đây là thời gian khó khăn tài chính... vẫn một điều cũ rích hệt như thế
71 trong tất cả mọi câu... đó là bài ca cũ.

72
73 Nhưng giữa một thế giới như thế, nơi mọi người đều đang ca tán một bài ca cũ rích thì liệu tôi có biết rằng
74 Chúa muốn tôi học một bài ca mới nếu tôi đã dâng cuộc đời cho Chúa Jêsus hay không? Và đó là bài ca ngợi
75 khen Ngài. Đừng đợi đến khi tôi lên Thiên đàng. Hãy học ngôn ngữ đó ngay bây giờ, là lúc tôi có thể nói:
76 “Lạy Chúa! Con biết Chúa ngự trên ngai.” Nếu tôi sẵn lòng chết cùng Chúa Jêsus, như đã được đề cập trong
77 bài học trước... tôi còn phàn nàn vì tôi vẫn đi đường lối riêng mình. Mọi thứ không xảy ra theo kế hoạch của
78 tôi. Nhưng chúng đang xảy ra theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúa ngự trên ngai còn tôi thì không...
79 như thế là tốt. Nếu tôi ở trên ngai hẳn tôi sẽ làm rối tung mọi thứ trong cuộc sống của mình. Nhưng vì Chúa
80 ngự trên ngai nên Ngài khiến mọi thứ xảy ra vì mục đích tốt lành. Và vì thế khi con người ngợi khen Đức
81 Chúa Trời trên Thiên đàng, họ đang ngợi khen Chúa vì họ tin vào sự tể trị của Chúa. Nếu tôi tin vào sự tể trị
82 của Chúa... rằng Chúa toàn năng đang cai trị cả cõi vũ trụ này thì tôi cũng sẽ tạ ơn Chúa trong mọi sự.

83
84 Có ba phân đoạn trong Kinh thánh cho tôi biết về điều tôi cần tạ ơn... trong Tân Ước. Mà điều này tôi không
85 thấy trong Cựu Ước vì họ không có Đức Thánh Linh. Trong Cựu Ước, mọi người có thể đến cùng nhau vào
86 ngày thứ 7 để ngợi khen Chúa và trở về nhà với 6 ngày cầu nài và phàn nàn rồi sau đó lại trở lên Đền Thờ
87 vào sáng thứ 7 để ngợi khen Chúa trong Đền Thờ. Đây cũng là cách nhiều Cơ đốc nhân ngày nay sống. Họ
88 đến buổi nhóm nhà thờ sáng Chủ nhật để ngợi khen Chúa và tạ ơn Chúa, rồi sau đó trở về với 6 ngày cầu
89 nài và phàn nàn... rồi lại trở lại sáng Chủ nhật ngợi khen Chúa. Đây là cuộc sống thời Cựu Ước. Ồ, như thế
90 này còn hơn là không có gì, nhưng như thế này là giả hình. Có gì đó không đúng, không thật trong phần còn
91 lại của cuộc sống tôi. Nhưng trong Tân Ước tôi được dạy rằng cần phải tạ ơn luôn luôn chứ không chỉ thỉnh
92 thoảng.

93
94 Trước tiên hãy xem sách 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 nói: “việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa
95 Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” Vì thế, theo câu Kinh thánh này tôi phải tạ ơn
96 Chúa vì bao nhiêu điều? Tất cả. Làm sao tôi có thể tạ ơn Chúa vì tất cả mọi thứ kể cả khi có gì đó không xảy
97 ra tốt cho tôi? Vì tôi tin vào câu Kinh thánh trong Rô-ma 8:28 rằng thậm chí cả trong điều ác thì Chúa vẫn
98 biến nó trở nên tốt cho tôi. Rô-ma 8:28 giống như một màng lọc nước. Có thể tôi đã thấy màng lọc nước để
99 lọc nước khỏi vi khuẩn. Tôi có thể cho bao nhiêu nước bản qua cái màng lọc đó thì kết quả vẫn là nước sạch.
100 Rô-ma 8:28 giống như thế... “nước sạch”... mọi thứ đều xảy ra có ích cho tôi. Vì thế tôi phải tạ ơn vì mọi
101 điều. Và câu thứ ba trong Ê-phê-sô 5:20 nói tôi phải tạ ơn vì mọi sự. Ê-phê-sô 5:20... luôn luôn và trong mọi
102 sự. Có nghĩa là tất cả mọi lần và trong tất cả mọi điều tôi cần phải tạ ơn. Câu cuối cùng là trong 1 Ti-mô-thê
103 2: 1 khi nói Tôi tạ ơn vì “tất cả mọi người.” Giờ tôi có hiểu câu này không... trong mọi hoàn cảnh... trong
104 mọi việc... trong mọi lúc và mọi con người? Khi tôi học được điều này là khi tôi học được bài ca mới. Và tôi
105 chỉ có thể học được bài ca này trên đất. Vì sao? Vì trên Thiên đàng tôi không gặp những hoàn cảnh khó
106 khăn... tôi không gặp những con người khó chịu... tôi không gặp vấn đề... tôi không gặp thử thách. Vì thế chỉ

28 Bài Ca Ngợi Khen Mới

Ground Zero by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

107 tại trên đất mà tôi có thể học được bài ca mới tuyệt diệu này...học ngợi khen Chúa trong mọi hoàn
108 cảnh...với mọi loại người. Tôi học cách nói: “Lạy Chúa! Ngài ngự trên ngai. Có thể với con nhiều thứ đang
109 khó khăn...nhiều thứ nặng nề...nhưng Ngài ngự trên ngai.” Hãy mạnh mẽ lên. Hãy học bài ca ngợi khen
110 ngay bây giờ.