

1 Các Việc Làm Chết

2 Hôm nay tôi sẽ xem xét về chủ đề các việc chết. Tân Ước nói về “các việc của xác thịt” (Ga-la-ti 5:19). Và
3 tôi biết rõ những việc làm này...sự phóng đảng...tranh cạnh...ghen tị...nổi cáu...phù phép...vân vân. Và tôi
4 hiểu rằng một người thuộc linh không bao giờ nuông chiều mình trong những tội lỗi này. Những chúng được
5 biết đến như là các tội. Các việc làm này hiển nhiên là tội lỗi đến mức sẽ thật khó cho một người tin Chúa
6 làm bất kỳ việc gì trong số các việc đó mà không bị cáo trách nặng nề bởi lương tâm. Vì thế, theo nghĩa như
7 vậy thì chúng không nguy hiểm trong vai trò dẫn dụ tôi lầm lạc. Chúng là xấu nhưng có một tin tốt đó là khi
8 làm những việc này tôi nhận thức được ngay lập tức bởi vì lương tâm cho tôi biết.

9
10 Các việc chết còn khó nhận ra hơn. Kinh thánh Tân ước cũng nói về các việc chết. Ví dụ, trong sách Hê-bơ-
11 rô chương 6 câu 1 nói rằng: “chúng ta cần ăn năn khỏi các việc chết.” Trong Kinh thánh Cựu ước không hề
12 có các việc chết. Một người chỉ có thể đã làm việc tốt hoặc việc xấu. Chỉ có tốt và xấu. Nhưng trong Tân
13 ước một người vừa có thể có việc tốt, việc xấu và cả việc chết. Các việc tốt là các việc làm khiến Chúa vui
14 lòng. Việc xấu là các việc làm tôi vừa đọc được trong sách Ga-la-ti 5:19...các công việc của xác thịt.

15
16 Vậy thì các việc chết là gì? Các việc chết là các việc làm có vẻ bề ngoài tốt...nhưng xuất phát từ một động
17 cơ bại hoại hay được thực hiện vì một nguyên cơ lầm lạc...và vì thế chúng giống như một chiếc áo nơ
18 nhuốc trong mắt Đức Chúa Trời. Nó giống như một người đầy bệnh phong hủi cho tôi một “Trái táo loại 1”
19 để ăn bằng cái tay bị phong hủi của mình thì tôi có ăn không? Trái táo có thể tốt đấy nhưng nó chứa đựng vi
20 khuẩn bệnh phong trong tay của người kia. Cũng giống như khi tôi dâng lên Chúa một việc tốt nhưng nó
21 chứa đựng một động cơ sai. Ví dụ nếu tôi cầu nguyện...hay hát solo trong buổi nhóm của những người tin
22 Chúa và mục đích của tôi là mình được vinh dự thì nó là việc tốt hay xấu? Nó chẳng phải việc tốt cũng
23 chẳng phải việc xấu...nó là việc chết. Và điều quan trọng đó là tôi phải hiểu được điều này. Giữa những
24 người tin Chúa thì câu Kinh thánh nói dòng huyết Chúa Jêsus tẩy sạch con người khỏi mọi tội lỗi rất nhiều
25 người biết đến (Giăng 17). Nhưng câu Kinh thánh không nhiều người biết đến đó là câu trong Hê-bơ-rô
26 chương 9 câu 14 nói rằng dòng huyết của Đấng Christ phải rửa sạch tôi khỏi các việc chết trước khi tôi có
27 thể phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống một cách đúng đắn.

28
29 Dòng huyết của Đấng Christ rửa sạch tôi khỏi những gì? Không chỉ tội lỗi. Dòng huyết ấy cần phải rửa tôi
30 sạch khỏi các việc chết. Vì thế với tôi một điều rất quan trọng đó là có sự hiểu biết rõ ràng những việc
31 chết là gì. Hãy cùng xem xét một số các việc có thể gọi là việc chết. Trước tiên, việc chết là những việc
32 được thực hiện mà không mang sự vui mừng. Nói cách khác, việc chết được thực hiện từ sự ép buộc hay vì
33 cần phải làm hay vì sợ bị trừng phạt...hay điều gì khác tương tự. Ví dụ như tôi có một cậu con trai...tôi có
34 thể bảo con trai tôi phải vâng lời mình và làm bài tập về nhà dù nó muốn ra ngoài chơi. Nhưng bằng cách ép
35 buộc nó ở trong nhà ngồi xuống với cái mặt nhăn nhó tại bàn học và làm bài tập về nhà. Nó làm mà không
36 vui...nhưng nó vẫn làm. Bài tập về nhà là việc tốt cần làm nhưng nó làm vì bị ép buộc. Đó cũng là giống
37 như khi nhiều người dâng hiến 10% thu nhập của mình cho Chúa. Họ làm mà không vui. Họ làm vì mục sư
38 bảo nên làm thế, còn nếu không làm thì sẽ bị trừng phạt bằng bệnh tật và sẽ phải trả tiền ấy cho bác sĩ hay
39 bệnh viện nếu không dâng tiền đó cho Chúa, và từ nỗi sợ hãi mà họ dâng tiền. Nhưng Chúa có vui lòng khi
40 người ta sử dụng các tiểu xảo tâm lý học để ép buộc người khác dâng tiền hay không? ...hay khác xa điều
41 đó? Đây là tiểu xảo của những kẻ điều khiển người tin Chúa.

42
43 Chúa nói trong sách 2 Cô-rinh-tô chương 9: “Chúa yêu người dâng hiến của cải cách vui mừng.” Trong mọi
44 việc Chúa muốn sự vui mừng. Kinh thánh cũng nói trong Ê-sai chương 64 câu 5: “Chúa đón rước kẻ vui
45 lòng làm sự công chính”...không chỉ là những kẻ làm sự công chính mà còn là VUI MỪNG làm sự công
46 chính. Trong câu khác...trong sách Phục Truyền 28 câu 47, 48 Chúa nói với dân Do Thái lý do họ sẽ bị
47 trừng phạt vào một ngày trong tương lai. Ngài nói “bởi vì người đã không phục vụ Chúa là Đức Chúa Trời
48 các người với sự vui mừng và tâm lòng vui vẻ vì tất cả mọi thứ Ngài ban cho các người rộng rãi. Vì thế các
49 người phải phục vụ kẻ thù của mình.” Tại sao Chúa phó dân Chúa tới kẻ thù của mình để trở thành nô lệ
50 trong các thời kỳ khác nhau của lịch sử? Bởi vì họ không phục vụ Chúa cùng sự vui mừng.

51
52 Vương quốc của Đức Chúa Trời không chỉ là sự công chính. Trong sách Rô-ma 14 câu 17 nói rõ: “Vương
53 quốc của Đức Chúa Trời cốt ở tại sự công chính cùng sự bình an và vui vẻ trong Đức Thánh Linh.” Nói cách

54 khác, nếu tôi chỉ làm việc công chính mà không có sự vui mừng của Đức Thánh Linh thì tôi không thực sự
55 phục vụ vương quốc Đức Chúa Trời. Tôi chỉ lấp đầy những đòi hỏi một cách yếu ớt, cho phải đạo và tôi chỉ
56 là người theo kiểu tôn giáo chứ không phải người thuộc linh.

57
58 Một người thuộc linh là người biết phân biệt các việc chết, biết từ bỏ chúng và tẩy sạch lòng mình qua dòng
59 huyết của Đấng Christ. Chỉ có những người làm việc với sự vui mừng, tâm lòng vui vẻ mới có thể mang vui
60 mừng thích thú cho tâm lòng của Đức Chúa Trời. Hãy lấy ví dụ về vấn đề dâng hiến 10% thu nhập được
61 nhắc đến trước đó. Đây là một mạng lệnh từ thời Cựu Ước. Thực chất dưới thời Cựu Ước, bên cạnh 10% thu
62 nhập thì một người cần dâng thêm các của lễ khác. Rốt cuộc thì một người dâng hiến ở mức 15% hoặc nhiều
63 hơn số % thu nhập của họ cho Chúa. Nhưng thật thú vị khi được thấy chính Chúa Jêsus chưa từng yêu cầu
64 điều này. Lần duy nhất Ngài đề cập đến nó là trong sách Ma-thi-ơ 23 khi Ngài nói với những người Pha-ri-si
65 và đó là khi dân sự vẫn còn sống dưới Luật Pháp...Ngài nói: “Đó là điều các ngươi phải làm mà cũng không
66 nên bỏ sót các điều kia.” Nhưng trái lại đây lại không phải là điều răn Chúa Jêsus ban cho con người thời
67 của Giao Ước Mới. Vì thế sau Công Vụ chương 2 bạn không tìm thấy bất kỳ điều răn dâng 10%. Địa chỉ
68 nhắc đến dâng 10% duy nhất được tìm thấy trong Hê-bơ-rơ chương 7 khi nói rằng Áp-ra-ham dâng 10% và
69 tiền của mình cho Mên-chi-xê-đéc. Tại sao lại không có điều răn nào phải dâng 10% trong Tân Ước? Bởi vì
70 trong Cựu Ước số lượng tôi dâng cho Chúa là quan trọng. Trong Tân Ước thì chất lượng dâng là điều quan
71 trọng hơn. Vấn đề không phải tôi dâng bao nhiêu nhưng là dâng như thế nào...cần hiểu sự khác biệt giữa
72 dâng bao nhiêu và dâng như thế nào. Trong Cựu Ước câu hỏi đặt ra là dâng bao nhiêu. Nếu tôi không dâng
73 10% thì tôi bất tuân Chúa. Thực chất trong các trang cuối của Cựu Ước, trong Ma-la-chi chương 3 câu 10
74 nói: “Các ngươi là những tên cướp...các ngươi không dâng một phần mười vào trong kho chứa. Hãy mang
75 một phần mười vào trong kho chứa để xem ta sẽ chúc phước cho các ngươi.” Nhưng kết thúc sách Ma-la-chi
76 cũng là kết thúc của điều này.

77
78 Dưới Giao Ước Mới, tôi đọc trong sách 2 Cô-rinh-tô chương 9 rằng Chúa vui thích khi tôi dâng hiến trong
79 sự vui mừng. Vậy tại sao lại có quá nhiều người bị buộc phải dâng 1 phần 10 cách miễn cưỡng? Đó là vì
80 những người lãnh đạo ham tiền của họ. Vì thế họ dâng tiền nhưng không vui mừng. Đây không phải là dâng
81 rộng rãi...nhưng đó là sự dâng hiến cách miễn cưỡng khó chịu. Người thu tiền dâng hiến có thể vui nhưng
82 Chúa thì không. Chúa không vui vì tiền được dâng lên không bởi lòng vui mừng.

83
84 Dâng 10% là một kỷ luật tốt, tôi đồng ý. Nếu một người nói: “Ồ, nếu tôi không kỷ luật bản thân, tôi sẽ chẳng
85 dâng gì hết” khi ấy cũng được. Nhưng đừng nghĩ Chúa sẽ vui mừng nếu tôi dâng hiến tiền miễn cưỡng.
86 Những người lãnh đạo thường thích những người dâng nhiều tiền...nhưng Chúa thích những người dâng với
87 lòng vui mừng. Hai cái này rất khác nhau. Nguyên tắc của Tân Ước không phải là “dâng nhiều nhất có
88 thể”...không...mà nguyên tắc là “dâng nhiều đến mức vẫn làm trong sự vui mừng.” và dừng ở điểm
89 này...Đức Chúa Trời không muốn thêm nữa. Chúa muốn những người vui mừng...Ngài muốn con cái Ngài
90 vui mừng. Và tất nhiên Kinh thánh nói nếu tôi dâng rộng rãi thì tôi cũng sẽ nhận rộng rãi. Tất cả đều đúng.
91 Khi tôi theo kiểu làm ăn với Chúa...nếu nghĩ mình dâng nhiều hơn thì sẽ nhận được nhiều hơn...thì đây
92 cũng là việc chết.

93
94 Vì thế dâng tiền cho Chúa là một điều tôi cần phải ăn năn vì tôi đã dâng tiền miễn cưỡng, nhấn nhó ...và
95 trong sách 2 Cô-rinh-tô chương 9 rất rõ ràng “...chẳng phải bởi ép uổng...chẳng phải bắt đắ dĩ...” Nó có
96 nghĩa gì? Đừng ai để mình bị người khác ép buộc dâng vì Chúa yêu người dâng hiến vui mừng. Những lãnh
97 đạo xấu của những người tin Chúa rất khác với Chúa trong lĩnh vực này.

98
99 Lĩnh vực thứ hai, các việc chết là các việc được thực hiện không xuất phát bởi tình yêu. Để minh họa, hãy
100 nghĩ khi một cặp đôi mới cưới...người vợ có thể phục vụ...tất cả mọi điều cô làm cho chồng đều xuất phát
101 từ tình yêu. Cô nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa...20 năm sau bạn đến cùng một căn nhà đó...người vợ vẫn
102 nấu ăn...vẫn dọn dẹp nhà cửa...vẫn giặt quần áo...nhưng không còn xuất phát từ tình yêu nữa.

103
104 Chúa Jêsus nói yêu Đức Chúa Trời hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực. Đây là điều răn đầu tiên. Nếu tôi
105 không giữ nó thì tất cả các công việc khác đều là vô ích. Hãy nghĩ những gì Chúa bảo một người lãnh đạo tại
106 Hội thánh tại Ê-phê-sô: “Tất cả các công việc của ngươi là vô ích vì ngươi đã bỏ mất tình yêu ban đầu.” Hãy

17 Dead Works

Ground Zero by Zac Poonen

www.cfcbangalore.com

107 nghĩ những gì Ngài bảo Phi-ê-rơ trong sách Giăng chương 21 khi Ngài tiếp nhận ông làm sứ đồ một lần nữa
108 sau khi Phi-ê-rơ chối Chúa 3 lần. Chúa đã hỏi Phi-ê-rơ điều gì đến 3 lần? ...chỉ một câu hỏi: “Con có yêu ta
109 không?” Ngài nói “Nếu người yêu ta thì hãy giữ gìn điều răn ta” chứ không phải “nếu sợ ta thì hãy giữ gìn
110 ...” Những việc nào được thực hiện từ sự sợ hãi là việc chết. Những việc được thực hiện xuất phát từ tình
111 yêu là việc sống. Tôi có thể làm một việc tốt, nhưng nếu làm điều ấy vì sợ bị trừng phạt hay hi vọng mình sẽ
112 được Chúa thưởng thì Chúa chẳng coi việc đó có giá trị. Chúa muốn tôi yêu và xuất phát từ tình yêu mà tôi
113 vâng lời Chúa. Động cơ là tình yêu cần phải bước vào trong sự phục vụ của tôi.
114
115 Tôi đã xem xét 2 đặc tính của việc chết...và tôi sẽ tiếp tục xem xét các đặc tính khác của việc chết trong các
116 bài học kế tiếp.